

**Liturgie** voor de samenkomst  
van de Hervormde gemeenten te Schalkwijk - 't Goy  
en Tull en 't Waal - Honswijk.

Zondag 1 augustus 2021  
Voorganger: ds. M. van Duijn

*onderlinge verbondenheid*  
als gemeenteleden is de waarde van  
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

**Orgelspel**

**Welkom/Afkondigingen**

**Zingen OTH 316**

Heerlijk is uw naam  
Heerlijk is uw naam  
hoog verheven en vol van kracht,  
heerlijk is uw naam  
Jezus, Jezus,  
heerlijk is uw naam

Heilig Lam van God  
Heilig Lam van God  
dat de zonden der wereld droeg  
heilig is uw naam  
Jezus, Jezus,  
heilig is uw naam

Waardig bent u, Heer  
Waardig bent u, Heer  
alle macht en heerlijkheid  
alle lof en eer  
Jezus, Jezus,  
waardig bent U, Heer

**Votum en Groet**

**Zingen Psalm 23**

- 1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken.  
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.  
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,  
ris is de bron die hij voor mij doet stromen.  
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,  
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

- 2 Zelfs door een dal van diepe duisternissen  
waar ik het licht der levenden moet missen,  
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde  
met stok en staf, tot troost en tot geleide.  
Onder het oog van hen die mij verraden  
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.
- 3 Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede,  
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.  
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen  
zullen mij volgen al mijn levensdagen.  
Ik zal het welkom horen van mijn koning  
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

## Geloofsbelijdenis

### Zingen Psalm 79 vers 5

- 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,  
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,  
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden  
aan stille waat'ren en in groene weiden.  
Geslacht meldt aan geslacht  
uw goedheid en uw kracht,  
de grootheid van uw daden.  
Zo gaat een blinkend spoor  
van lof de eeuwen door.  
Wij prijzen uw genade.

## Gebed

### Bijbellezing: Johannes 10 1 - 16

- 1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
- 2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
- 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij *hun* naam en leidt ze naar buiten.
- 4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
- 5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvlugten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.
- 6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende.
- 7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
- 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
- 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
- 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
- 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
- 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
- 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,  
15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.  
16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik  
binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde *en* één Herder.

### Zingen Kinderlied OTH 531

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,  
als je bang in 't donker bent,  
denk dan eens al die schapen  
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schapjes niet.

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal,  
brengt mij veilig naar de stal.

### Zingen Gezang 14 vers 1, 2 en 5

1 De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel.

5 De Heer is mijn Herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd.

## Preek

### Zingen Gezang 75 vers 14 en 15

- 14 Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.
- 15 O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

### Dankgebed en voorbede

### Zingen Gezang 13B

- 1 D' Almachtige is mijn Herder en Geleide,  
wat is er dat me schort?  
Hij weidt mij als zijn schaap, in vette weide  
waar gras noch groen verdort.  
Hij drenkt mijn ziel in koele bronnen en beke.  
Indien mijn geest verstrooi'  
en afdwaal' van de kudde en rechte streke,  
Hij brengt ze weer te kooi.
- 2 Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten  
en 't goddelijke recht,  
om zijnen naam en eer in top te zetten  
door 't lof van zijn knecht.  
Al zwoef ik om in nare en donk're dalen,  
beschaduwde van de dood,  
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen:  
Hij staat me bij in de nood!
- 3 Ik mag me vast op zijnen straf verlaten  
en trouwe herdersstok.  
Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij haten  
met onverzoepte wrok,  
een volle dis, gelaafd met lekkernijen.  
Hij zalft mijn haar en hoofd  
met oliegeur, om 't aanschijn te verblijven  
door glans die druk verdooft.
- 4 Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven  
vol wijns! God stort zijn hart  
genadig uit, ten beste van mijn leven,  
ten troost van alle smart.  
Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel  
bewonen dag en nacht,  
en nimmermeer verlaten Arons drempel,  
maar sterven op mijn wacht!

## Zegen

## Orgelspel

### Collecten:

De diaconie collecte is bestemd voor giro 777, t.b.v. de watersnood rond Limburg.

Voor wie dit wilt: u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.

### Voor Schalkwijk en 't Goy:

Diaconie, Bankrekening nr is :

NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk

(Kan ook via de QR-code hiernaast)

Kerkvoogdij, Bankrekening nr is:

NL79 RABO 0357502124, tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk

### Voor Tull en 't Waal en Honswijk:

Diaconie, Bankrekening nr is :

NL91 RABO 0357551087, tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij, Bankrekening nr is:

NL27 RABO 0357553209, tnv Kerkvoogdij Tull en 't Waal

De dienst is te volgen via:

Schalkwijk: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945>

Tull en 't Waal: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

