

Liturgie-light

voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-'t Goy, Tull&'t Waal en Honswijk, zondag 19 juli 2020 10.00uur in tull en twaal

onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Ook nu we weer starten met diensten in de kerk, houden we het sobere format aan: zo houden we helemaal rekening met wie via internet met ons meeviert.

Woord van welkom, bemoediging&groet

Psalm 86:4

4 Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Psalm 72:7

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Psalm 138: 4

4Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Bijbellezing Genesis 32: 24 t/m 31

Psalm 139: 1,2,3

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

3 waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?

Hemelhoog 298

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Gez 454: 1,3,4

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde taste in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werk'lijk wist van mijn verdriet?

3 Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grond'loos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

4 Gaat uit in wegen en in velden
en breng verdwaalden bij ons thuis.
Reikt hun de broederhand en meldt hun:
De Koning noodt u in zijn huis'.
Door het geloof zien wij het ware:
de eeuwigheid vervult de tijd.
En iedereen mag dat ervaren
die Christus' naam met ons belijdt.

Uitvoerenden:

ds. Jan Riemersma

te volgen via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>

Collecte

Voor wie niet in de kerk kan zijn; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.

Schalkwijk-'t Goy

1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
2. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk (De collecten voor de kerkvoogdij zullen verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds)

Tull en 't Waal

1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal
2. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal