

Liturgie

Voor de samenkomst van de gemeente Tull&'t Waal en Honswijk
Zondag 19 sept 10.00uur

Welkom en mededelingen

Votum en zegen

Luisterlied psalm 100:1, 2

1 Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

2 Roept uit met blijdschap: God is Hij
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt

Woorden van leven Romeinen 13:8-13

Luisterlied psalm 139: 1, 2

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gebed

Lezen (1) Genesis 2:8-17

Luisterkinderlied hemelhoog 121

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.

Refrein:

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.
Refrein

Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.
Refrein

Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Refrein

Lezen(2) Openbaring 22:1-5

Verkondiging: van U is de toekomst

Moment van Stilte

Luisterlied gezang 288: 1, 2, 4

1 Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

2 Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

4 Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.

Gebed

gezang 456 (zachtjes meezingen op spreektoon)

Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Zegen

Collecte: bij de uitgang.

Diaconie:

Bankrek. nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal

Kerkvoogdij:

Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:

En voor Tull en 't Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407