

**Liturgie** voor de samenkomst  
van de hervormde gemeenten te Schalkwijk en 't Goy  
en Tull en 't Waal en Honswijk  
Zondag 9 mei 2021

Voorganger: ds L.J van Lingen, Somelsdijk

*onderlinge verbondenheid*  
als gemeenteleden is de waarde van  
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

### **Orgelspel**

### **Welkom & Mededelingen**

Intochtslied: Psalm 146: 1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,  
zing die u het leven geeft.  
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft.  
Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor de Heer uw God.

### **Bemoediging & groet,**

**Lied: Psalm 146: 2, 3** Zing, mijn ziel, voor God uw Here (orgel)

Reken niet op mensenwaarde,  
want bij mensen is geen baat.  
Aarde wordt een mens tot aarde,  
als zijn adem uit hem gaat.  
Ligt niet alles wat hij wil  
met zijn laatste adem stil?

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,  
heil die God ter hulpe riep.  
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
God is trouw aan wat Hij schiep.  
Wat in hemel, zee of aard  
woont, is in zijn hand bewaard.

### **Gebed**

## **Lezing: Psalm 73: 23-26, Mattheüs 10: 28-33 en Handelingen 1: 9-11**

### *Psalm 73: 23-26*

23 Ik zal echter voortdurend bij U zijn,  
U hebt mijn rechterhand gegrepen.  
24 U zult mij leiden door Uw raad,  
daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.  
25 Wie heb ik behalve U in de hemel?  
Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.  
26 Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,  
dan is God de rots van mijn hart  
en voor eeuwig mijn deel.

### *Mattheüs 10: 28-33*

28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden,  
maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de  
hel.  
29 Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de  
aarde vallen buiten uw Vader om.  
30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.  
31 Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.  
32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,  
Die in de hemelen is.  
33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn  
Vader, Die in de hemelen is.

### *Handelingen 1: 9-11*

9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok  
Hem aan hun ogen.  
10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie,  
twee mannen stonden bij hen in witte kleding,  
11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze  
Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem  
naar de hemel hebt zien gaan.

### **Lied: OTH 247, Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht (orgel)**

- 1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.
- 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.
- 3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

## **Preek**

### **Muzikaal intermezzo**

#### **Lied: Liedboek 266 Gods kinderen op aarde**

Gods kinderen op aarde  
zij wandelen in het licht,  
omdat zij gerechtvaardigd  
zijn voor zijn aangezicht.  
Zij leven Hem ter ere,  
zijn naam hun lieve lust.  
Zij sterven in de Here,  
zij slapen zo gerust.

Zij slapen en ontwaken  
als in een ogenblik.  
God zal hen wakker maken,  
Hij waakt voor hun geluk.  
Zo worden zij veranderd  
tot heerlijkheid en eer.  
Zij geven zich uit handen  
en leven in de Heer.

## **Gebed**

#### **Lied: Liedboek114, Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen**

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,  
een nieuwe aarde ontstond  
om het geheim des levens te beseffen,  
niet meer in zee gegrond.  
Ik zag een stad verblindend naderkomen,  
een middelpunt van feest,  
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen  
vanouds moet zijn geweest.

Jeruzalem is als een bruid getreden  
voor God in wit en goud  
en in haar heldere ogen staat een vrede,  
door niemand ooit aanschouwd.  
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen  
de koninklijke tijd,  
de koning zal de koningin beminnen  
die Hem is toegewijd.

De koning die zijn troon heeft in den hoge,  
houdt bij de mensen hof  
en alle tranen zal Hij van hun ogen  
afwissen tot zijn lof.  
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,  
nergens verdriet meer zijn,  
de eerste dingen werden uitgewezen,  
voorbij ging alle pijn.

## **Zegen**

### Collecten:

De diaconie collecte is bestemd voor Transworld Radio

TWR ondersteunt de kerken bij het volvoeren van de grote zendingsopdracht die Jezus gaf in Mattheus 28:19. TWR richt zich via de radio en andere media vooral op gebieden en culturen waar zendingen moeilijk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege christenvervolging.

Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.

1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal
2. Diaconie, Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
3. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal
4. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

De dienst is te volgen via

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407> voor tull en 't Waal

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945> voor Schalkwijk